

Getijde voor zondag 8 mei 2022



Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst: 18.00 uur: student W.P. de Hek

Bij de diensten

We leven in deze weken toe naar het Pinksterfeest. 50 dagen heeft God daarvoor ingeruimd. Daar zit natuurlijk een bedoeling achter. De Here doet nooit iets 'zomaar'. En zeker niet als het gaat om de grote momenten in de geschiedenis van het heil. Veertig dagen na het wonder van de opstanding van Christus stond Zijn hemelvaart 'gepland'. En tien dagen later gaat de hemel opnieuw open en wordt de Heilige Geest uitgestort. Dat gebeurt dus op de 50e dag na Pasen. 'Pinksteren' betekent ook letterlijk '50e'. De HERE houdt bij deze feesten de structuur aan van de oogstfeesten in het Oude Testament. En geeft ze een diepere en rijkere betekenis. Hij 'vervult' ze. De Geest gaat namelijk de oogst van wat met het verlossingswerk van Jezus gezaaid is binnenhalen. Daar worden Zijn leerlingen bij ingeschakeld. En met het oog daarop geeft de Heiland hen in de veertig dagen die Hij na Zijn opstanding nog op aarde is de benodigde bijscholing. Het thema in de morgendienst verwijst daarnaar: '*Voortgezet onderwijs*'. Het is ook aan ons goed besteed. Ook wij kunnen immers nog wel de nodige lessen over het heilswerk van God gebruiken. En zo beter toegerust worden om ook zelf als arbeiders in de wijngaard in de kracht van de Geest aan de slag te gaan. Want: 'De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders' (Mt.9,37). In de komende weken hoop ik enkele lessen uit het leerboek over het werk van de Geest met u en jou te delen. Vanavond leidt student W.P. de Hek de dienst. Hij doet dit in het kader van zijn vorming aan de TUA. Een aantal gemeenteleden is met het oog daarop door op ds. G.J. H. Vogel (die zijn mentor is) gevraagd om op de verkondiging te reflecteren. Gezegende diensten toegewenst!

ds. Jan van Langevelde

p.s.: om de zondagse lessen nog beter te kunnen begrijpen en verwerken zal ik in de komende weken weer een leesrooster maken; zo kunnen we al op maandag beginnen te lezen en toelevens naar de zondag. Het rooster staat elders op Getijde en is vanaf morgen ook op de kerk-app te vinden.

Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Orgel/piano: Clemens Pronk

Trompet: Roselie Biesma

Ouderling: Menno Bin

Welkom en mededelingen

Weerklank 425

1 Een koning hebben wij!
Zijn hoge heerschappij
gaat over alle mensen;
zijn grootheid kent geen grenzen.
Hij triomfeert, Hij troont
daar waar zijn Vader woont;
daar in zijn hemelhof
is Hij met alle lof
in heerlijkheid gekroond.

2 Een koning hebben wij,
niemand is zoals Hij –
die volken openbaarde
Gods vrederijk op aarde.
Zijn zwakheid is zijn macht,
zijn kwetsbaarheid zijn kracht,
zijn kroon is niet van goud,
zijn troon een kruis van hout –
kom, Heer, de wereld wacht!

3 Een koning hebben wij! | Als Hij komt maakt Hij vrij
wie nu nog is gebonden, | geboeid door zorg en zonde.
En als Hij ons bevrijdt, | zijn vijanden ten spijt,
voorgoed met recht regeert, | leeft wie zich tot Hem keert
met Hem in eeuwigheid!

Stil gebed, votum en groet

Weerklank 217

3 Kom ons harde hart bekeren,
kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde,
niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.

5 Dan wordt alles vol van vrede,
uitgestreden
buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden
nieuwe aarde –
Heer, uw vrede zingt alom!

Leefregel van God

Psalm 86 OB

3 Heer', door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer', neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen.

6 Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Liedboek 477

1 Geest van hierboven, | leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht! | Hemelse Vrede,
deel U nu mede | aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen | van grote dingen,
als wij ontvangen | al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! | Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven, | als wij herboren
Hem toebehoren, | die ons is voorgegaan. Halleluja!

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-8

¹Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen,
²tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door *de* Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. ³Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.

De hemelvaart

⁴En toen Hij met *hen* samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, *zei Hij*, van Mij gehoord hebt;
⁵want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

⁶Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
⁷En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, ⁸maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Psalm 119 OB

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

65 Hoe wonderhaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oopning van Uw woorden zal gewis,
Gelijk een licht, het donker op doen klaren;
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
Van zulk een glans een eeuwgen nacht zou baren.

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)

Verkondiging: 'Voortgezet onderwijs'

Liedboek 288

2 Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan hefen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 98 NB

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: student W.P. de Hek

Orgel: Leander de Bruine

Viool: Jette de Bruine

Ouderling: Mark de Gast

Welkom en mededelingen

Psalm 27 NB

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

2 Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geef'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed, votum en groet

Liedboek 328

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid, | licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, | open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen | tot de hemel door mag dringen.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 10: 38-42

Maria en Martha

³⁸Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.

³⁹En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.

⁴⁰Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.

⁴¹Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.

⁴²Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Psalm 25 OB

7 Gods verborgen omgang vinden | Zielen, waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden, | Naar Zijn vree verbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed | Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet, | Voeren uit der bozen netten.

Kinderen naar de Zondagsschool (7 tot 10 jr.)

Verkondiging: 'Eén ding is nodig'

Liedboek 78

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 119 OB

29 De Heer' is mijn genoegzaam deel, mijn goed;
Ik heb gezegd: "Ik zal Uw woord bewaren".
'k Heb U gebeen met mijn geheel gemoed,
Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren;
Wees naar Uw woord genadig; ai, behoed,
Behoed Uw knecht, en red hem uit gevaren.

Geloofsbelijdenis (staande)

Psalm 73 NB

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10 Wien heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Zegen

Mededelingen

Onze erediensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via onze website: www.cgkzierikzee.nl.

Zondagmiddag: Zondagmiddag 8 mei is er een bijzondere dienst in de Hervormde Gasthuiskerk voor en met kleurrijke mensen. Voorganger is ds. Freek Schipper. Vanaf 16.00 uur inloop met koffie, de dienst zelf begint om 17.00 uur. Na de dienst is er voor de doelgroep soep en een broodje. Natuurlijk zijn de mensen van Het Clubje en andere belangstellenden van harte uitgenodigd om dit mee te vieren.

Gemeenteavond: U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse gemeenteavond op maandag 9 mei. De avond begint om 19.30 uur. De agenda vindt u in Het Venster Jaarverslag 2021.

Collecten: De collecten zijn bestemd voor de kerk en kerkelijke kassen. Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte kerk en kerkelijke kassen). Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94 (collecte diaconie).

Avondgebed voor Oekraïne: Elke donderdag om 19.00 uur bent u en jij welkom om mee te doen aan een Avondgebed in de Gasthuiskerk, Havenplein 17 in Zierikzee.

Open Kerk Commissie zoekt... Op zaterdag 14 mei ontvangen wij, in samenwerking met de CGK Biezeling, een groep Oekraïense vrouwen en kinderen uit Kapelle-Biezeling. Er is een leuk programma opgesteld en we zijn op zoek naar gemeenteleden die hieraan een bijdrage willen leveren! Contact voor aanmelden/vragen Lennie Krakeel 06 52245208.

Zondag 15 mei: Volgende week zondag hoopt in de morgendienst ds. J.C. Hardeman en in de avonddienst hoopt ds. G.J.H. Vogel ons voor te gaan. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de diaconie.

Voor alle toekomstige zaken die hier vermeld staan geldt *Deo volente*. (9

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

In de komende weken krijgen we les uit het leerboek over het werk van de Geest. Een leesrooster voor elke dag helpt deze lessen beter te begrijpen.

Zondag 15 mei | de Geest geeft geloof

Maandag 9 mei | Johannes 1:1-13 (*verzen 12 en 13*)

Dinsdag 10 mei | Mattheüs 16:13-20 (*vers 17*)

Woensdag 11 mei | Efeziërs 1:1-14 (*vers 13*)

Donderdag 12 mei | 2 Thess. 2:13-17 (*vers 13*)

Vrijdag 13 mei | 1 Johannes 3:18-24 (*vers 24*)

Zaterdag 14 mei | 1 Johannes 4:7-13 (*vers 13*)

NB: let vooral op de cursief gedrukte verzen



Gebedspunten

In onze gebeden denken we vandaag ook aan:

- Erik Remijn en zijn kinderen, die afgelopen dinsdag hun vrouw en moeder hebben begraven
- Bert Jongejan, die dankbaar is voor de relatief geruststellende uitslag die hij kreeg na de operatie
- de zegen van de vrijheid in ons land
- de situatie in de wereld

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgeven aan ds. J. van Langevelde (email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J.A.J. Schroevers, Manhuisstraat 7, 4301 BK Zierikzee.

Tel. 06-19710183; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 06-38013266, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl

