

**Getijde voor zondag
20 december 2020
4^e Advent**



**Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. L.J. Josse (Groningen)**

Bij de diensten

Zacharias kreeg in de tempel, het huis van God, ruim negen maanden lang het zwijgen opgelegd omdat hij het woord van de engel niet geloofde, toen deze hem namens God kwam vertellen dat hij vader zou worden. Zo'n ingrijpende maatregel treft ons gelukkig niet. Toch hebben ook wij als gemeente het gevoel dat ons meer het zwijgen wordt opgelegd dan ons lief is. Niet door een engel, maar door een besmettelijk virus. Waarom we op dringend advies van de overheid ertoe hebben besloten om vandaag en in de komende weken maar een handjevol mensen in Gods huis hun 'dienst' te laten verrichten. Waar we inmiddels ook al zo'n negen maanden verwachtingsvol naar uitzien, nl. dat we God sámen in de eredienst met onze stem de lof toe kunnen zingen, laat dus nog langer op zich wachten. Gelukkig is ons geen spreekverbod opgelegd en zijn we ook niet met stomheid geslagen. Vandaag, op deze vierde Adventszondag, mogen we vrijmoedig getuigen van de genadige daden van de HERE. Ik hoop dat de lofzang die Zacharias daarom zong toen hij weer stem kreeg, ook u en jou uit het hart gegrepen is. En we kennen allemaal het gezegde: waar het hart vol van is... Gelukkig kan het loflied thuis wél uit volle borst meegezongen worden. Speel daarom geen stommetje en laat ook de burens er maar een keer van meegenieten, 'dat de Here ons grote barmhartigheid bewezen heeft' (Lucas 1,58). En bid dat zij zich mét ons daarover zullen verheugen! Gezegende zondag!

ds. Jan van Langevelde

Overzicht 5-delige prekenreeks Advent en Kerst

- Zondagmorgen 13 december | 'Zing!'
- Zondagavond 13 december | Lofzang van Maria
- Zondagmorgen 20 december | Lofzang van Zacharias
- Vrijdagmorgen 25 december | Lofzang van de engelen
- Zondagmorgen 27 december | Lofzang van Simeon

Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Piano: Sem Bienefelt

Viool: Jette de Bruine

Gitaar: Imke Flikweert

Drums: Ruben Willeboordse

Zang: Marita v.d. Weele en Mark de Gast

Ouderling: Kees Legemaate

Welkom en mededelingen

Aansteken 4^e Adventskaars

Liedboek 124

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 43 NB

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mijn woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Leefregel van God

Opwekking 789

1 U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

2 De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein

2x

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid. *Refrein*

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen: Ja is ja - nee is nee – God is Goed (Marcel Zimmer)

Ja is ja, nee is nee | Beloofd, is beloofd

Jezus wil je helpen | als jij in Hem gelooft

Ja is ja, nee is nee | Beloofd, is beloofd

Jezus wil je helpen | als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde | Hij houdt heel veel van jou

Hij zal je nooit verlaten | want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren | om altijd trouw te zijn

en doen wat we beloven | dat geldt voor groot en klein

Schriftlezing: Lucas 1: 57 – 80

De geboorte van Johannes de Doper

⁵⁷De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. ⁵⁸En haar burenen en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar.

⁵⁹En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader,

⁶⁰maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes

heten! ⁶¹En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt, ⁶²en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het

genoemd zou worden. ⁶³En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd

had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. ⁶⁴En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn

tong *losgemaakt*; en hij sprak en loofde God.

⁶⁵En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken.

⁶⁶En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem.

De lofzang van Zacharias

⁶⁷En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: ⁶⁸Geprezen *zij* de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.

⁶⁹En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, ⁷⁰zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen *geweest zijn*,

⁷¹*namelijk* verlossing van onze vijanden en *bevrijding* uit de hand van allen die ons haten, ⁷²om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, ⁷³de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, ⁷⁴dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, ⁷⁵in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.

⁷⁶En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, ⁷⁷en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, ⁷⁸door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, ⁷⁹om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, *en* om onze voeten te richten op de weg van de vrede. ⁸⁰Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.

Enige gezangen 3

1 Lof zij den God van Israël, | Den Heer', die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel, | Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht;
't Geen Davids huis was toegezegd, | Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

4 Dus wordt des Heeren volk geleid, | Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid, | In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheen,
Die, met ons lot bewogen, | Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Verkondiging: 'Beloofd is beloofd' – dl. 3 prekenserie 'Zing volop Gods lof'

Weerklank 83

3 In 't huis waar God zijn volk ontmoet,
heeft Hij de troon bestegen.
Daar is Hij priester, groot en goed,
ons biddend toegenegen.
Laat ons in vast geloof dan gaan,
gereinigd, zuiver voor God staan,
zijn vrijspraak klinkt ons tegen.

4 Laat ons belijden deze hoop,
van twijfel zij geen sprake,
want God vervult wat Hij belooft,
men kan er staat op maken.
Elk spoor' de ander in de strijd
tot liefde aan, tot dienstbaarheid,
tezamen biddend, wakend.

5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, | trouw in zijn naam vergaderd.
De tijd snelt haastig naar zijn eind, | de grote dag komt nader.
Laat luider onze roep zijn: kom, | o Zoon, leid ons naar 't heiligdom,
het huis van onze Vader.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 118 OB

7 De Heer' is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: ds. L.J. Joesse

Orgel: Leander de Bruine

Zang: Mirjam Bil en Nico Cats

Ouderling: Richard Otte

Welkom en mededelingen

Psalm 87 OB

1 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 87 OB

2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Israels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen:

Jesaja 54: 10 – 12

¹⁰Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen,
Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn
vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

¹¹U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,
zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit,
Ik zal u grondvesten op saffieren, ¹²uw torens maken van kristal,
uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen.

Daniël 12: 1 – 4

¹²¹In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst,
hij die uw volksgenoten bijstaat.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk
is geweest tot op die tijd.

In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt,
opgeschreven in het boek. ²En velen van hen die slapen
in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

³De verstandigen zullen blinken als de glans van het *hemel*gewelf,
en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

⁴Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de
tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal
toenemen.

Openbaring 21: 9 – 22

Het nieuwe Jeruzalem

⁹En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de
zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei:
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

¹⁰En hij voerde mij weg in *de* geest op een grote en hoge berg en liet mij
de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel,
bij God vandaan.

¹¹Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling *was* als een zeer
kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

¹²Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

¹³Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.

¹⁴En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

¹⁵En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.

¹⁶En de stad lag *daar als een vierkant*, haar lengte was even groot als *haar* breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

¹⁷En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die *ook de maat* van een engel is. ¹⁸En het bouw materiaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.

¹⁹En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd,

²⁰het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst.

²¹En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

²²Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Gereformeerd Kerkboek 78

1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Gij 's werelds hoogst verlangen,
des stervlings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte
wat U behaaglijk zij.

4 Nog eenmaal zal Hij komen
als richter van 't heelal,
die dan het hoofd der vromen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Tekst: Openbaring 21: 16 – 21

Verkondiging: 'De kostbaarheid van Kerst'

1) Het (doel)eind van Advent

2) De vervulling van wat God belooft

Liedboek 288

1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

3 Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleet,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apostlen, martelaren,
verlosten in zijn naam.

Dankgebed en voorbeden

Liedboek 427

5 Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwondren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

7 Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

8 Hoor onze smeekgebeden; | Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wankle schreden | en leer ons tot de dood
vertrouwen op uw zegen | en vaderlijk beleid,
dan voeren onze wegen | naar 't rijk der heerlijkheid.

Geloofsbelijdenis (staande)

Gereformeerd Kerkboek 165

Mchtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Zegen

Mededelingen

Erediensten zondag 20 december 2020

In verband met het coronavirus en de oproep van de overheid, heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 16 december besloten dat er geen erediensten worden gehouden met (gast)leden, in ons kerkgebouw. Tot en met zondag 17 januari 2021 zullen er geen diensten en gemeentelijke activiteiten in onze kerk plaatsvinden. De diensten zijn te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via de website www.cgkzierikzee.nl

In de morgendienst gaat voor ds. J. van Langevelde. Vanavond gaat voor ds. L.J. Joosse emeritus predikant van de GKV van Groningen – West. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.

Vandaag is er een extra collecte voor de emeritikas.

Bankrekeningnummer van de **CvB is NL52 RABO 0108.6329.11** (collecte kerk en emeritikas).

Bankrekeningnummer van de **Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94** (collecte diaconie)

Ouderling van dienst is vanmorgen broeder Kees Legemaate en vanavond broeder Richard Otte.

Diensten op 1^e Kerstdag

De dienst op 1^e Kerstdag begint om **10:00 uur**, in deze dienst gaat voor ds. J. van Langevelde. Uw en jouw gaven worden op 1^e Kerstdag gevraagd voor de diaconie. Deze diaconale collecte is bestemd voor Stichting de Hoop.

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit de deskundigheid en met als bron het geloof, bieden zij hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, die te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Op 1^e Kerstdag wordt er dan gecollecteerd voor het werk van de Hoop.

Op zondag 27 december zal in de morgendienst voorgaan ds. J. van Langevelde en in de avonddienst ds. A.G.M. Weststrate van de CGK van Biezelingse. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen.

Muzikale bijdrage muzikanten uit de gemeente

In de afgelopen weken hebben diverse muzikanten zich ingezet om hun muzikale gaven ten gehore te brengen. De opnames hebben eerder plaatsgevonden en worden om **19:00 uur** uitgezonden via de livestream van de kerk.

Besluit kerkenraad erediensdiensten i.v.m. Covid-19

Afgelopen maandag heeft de overheid ons land vanwege de zorgwekkende verspreiding van het coronavirus verder op slot gezet. De aangekondigde maatregelen zijn de zwaarste die ons land treft dit jaar. De laatste weken is steeds duidelijker geworden dat de druk op de verzorging, ziekenhuis en op de samenleving als geheel steeds verder toeneemt. Zorg is er ook over de spanningen die toenemen onder de bevolking. Mensen komen tegenover elkaar te staan terwijl er juist nu zo'n behoefte is aan samen de schouders eronder zetten. In zijn vergadering van de woensdag 16 december heeft de kerkenraad hier uitvoerig over gesproken en het volgende besloten:

1. De groepsgrootte voor de erediensten wordt met ingang van zondag 20 december a.s. beperkt tot de predikant, ouderling van dienst, diaken van dienst, 3 medewerkers van de techniek, koster en enkele medewerkers van de muziekgroep.
2. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende 5 weken, tot en met zondag 17 januari 2021. Bij tussentijdse wijziging van het beleid van de overheid wordt dit besluit door de kerkenraad heroverwogen.
3. Alle activiteiten in ons kerkgebouw (ook het Kerkplein) worden per direct gecancelld. De kerkenraad roept de gemeente op ook samenkomsten thuis te beperken en zo mogelijk online te vergaderen.
4. Met ingang van zondag 20 december zullen de erediensten weer worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de CGK van Zierikzee, CGK Haamstede en de GKV Brouwershaven.

Als kerkenraad willen we u en jou met die woorden bemoedigen om samen de diensten in de komende weken met vreugde en trouw online te volgen. Bid daarbij voor hen die ook nu weer hun uiterste best zullen doen om de diensten zo goed mogelijk te verzorgen.

We hebben er behoefte aan om hen hier te bedanken voor zoveel inzet in het afgelopen jaar. Als gemeente weten we ons gezegend met zoveel leden die zich elke week volop inzetten in onze gemeente!

Tenslotte roepen we u en jou van harte op om in deze tijd van Kerst en jaarwisseling op creatieve manieren om te blijven zien naar elkaar. Het sturen van kaartjes, een telefoontje en de aandacht van en voor elkaar doet altijd goed. Ook daarin zijn we samen gemeente van Christus, die in onze diepste nood naar ons heeft omgezien.

Vernieuwde website www.cgkzierikzee.nl

Zoals u in Het Venster van december wellicht al heeft gelezen, hopen wij in de week van 14 december de vernieuwde website te gaan gebruiken via www.cgkzierikzee.nl. De huidige site blijft voorlopig ook nog bereikbaar via een link op de vernieuwde site. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die sturen naar de websitecommissie via info@cgkzierikzee.nl

De websitecommissie is nog op zoek naar een creatieve vormgever (m/v). Aanmelding kan via het hierboven genoemde mailadres.

Adventsbloemstuk

Advent is de tijd van verwachten. We verheugen ons op de geboorte van Christus en zien uit naar Zijn wederkomst
Het is een tijd van bezinning, inkeer en hoop

Jesaja 11: 1-2

Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen.
de Geest van God zal in Hem zijn

Uitleg bij het bloemstuk 1^e Advent

het beeld van een oude stam met vanuit zijn wortels een nieuwe loot;
het licht daagt kleine paarse bloemen; kwetsbaar leven komt tot bloei
groen mos; hoop op nieuw leven

Uitleg bij het bloemstuk 2^e Advent

Er is iets meer licht in het stuk gekomen omdat we op weg zijn naar het licht. Ook de klimoprank, teken van trouw, groeit naar het licht!

Uitleg bij het bloemstuk 3^e Advent

Op deze zondag schijnt het licht meer door de duisternis en is de kleur roze. Deze kleur betekent verheugen in de komst en vind je terug in de toegevoegde bloemen.

De kleur paars van het kledingstuk is minder aanwezig en wijkt voor het licht.

Uitleg bij het bloemstuk 4^e advent

De laatste adventskaars is aangestoken. Bijna is het zover; kerstfeest!, de komst van Jezus. Dan wordt het pas echt Licht.

Het paarse kledingstuk bij het bloemstuk is vervangen door wit.

De bloemen zijn mooi tot bloei gekomen, groeiend op weg naar het licht.

Geloof is hopen.....

....dat je goed geworteld bent om verbonden te blijven met de bron die je voedt

....dat je niet met alle winden meewaait, stevig staat en stormen kunt weerstaan

....dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt

Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven,
gaat de liefde niet bloeien en blijft het geloof dor.

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00

uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440

scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

In onze gebeden denken we vandaag ook aan

CGK Zierikzee

- de fam. J.J. van den Hoek-van der Klooster, die afgelopen maandag 14 december mochten gedenken en vieren dat ze 65 jaar getrouwd zijn; we danken samen mét hen als gemeente voor de trouw en de zegen die ze daarin van de HERE hebben ervaren
- Co Overduin, die afgelopen donderdag in het ErasmusMC geopereerd is vanwege schildklierkanker; we bidden dat deze ingreep gezegend zal worden
- Rien de Bruijne, die vorige week moest worden opgenomen op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis in Terneuzen, omdat hij teveel vocht vasthield. Een teleurstelling omdat het juist zo goed leek te gaan in de afgelopen tijd.
- Sjoerd en Marsha van den Hoek-van den Bos; afgelopen donderdag is de vader van Sjoerd na al langere tijd ziek geweest te zijn overleden; we bidden om troost en kracht voor hen en de naaste familie
- (de voorbereidingen voor) de erediensten die tijdens de komende feestdagen gehouden worden; we bidden dat de Geest de kerken de opgewektheid geeft om ondanks de domper vanwege de ingrijpende coronamaatregelen toch het Feest van de geboorte van Christus blij en dankbaar te vieren

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgegeven aan ds. J. van Langevelde

(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee, tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.

Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 413385, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl

