

Getijde voor zondag 13 december 2020



Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten

In het nummer van Het Venster dat net uit is schreef ik: 'Om het toelevens naar het feest van de geboorte van Jezus wat structuur te geven heb ik besloten vier* preken te houden over de liederen die rondom Zijn komst naar deze wereld gezongen werden en nog steeds worden. De reden waarom ik voor het gezongen lied kies laat zich raden: wat missen we juist ook als gemeente dat we in de erediensten uit volle borst mogen zingen. Regelmatig hoor ik gemeenteleden zeggen: 'soms kan ik het bijna niet meer tegenhouden; ik wil zó graag weer het hart uit mogen zingen in de kerk'. En dat is een goed teken. Want die behoefte, die 'drang', maakt duidelijk dat de verwondering leeft om wat de HERE in ons leven wil doen. De dankbaarheid daarvoor zoekt haar weg ook in het loflied. Dat willen we ook beluisteren in de vier lofzangen die ik zojuist noemde. Het overkoepelende thema van de korte serie is: 'Zing volop Gods lof!' Gezegende diensten toegewenst!

ds. Jan van Langevelde

** Er is bij nader inzien nog een vijfde preek bijgekomen. Deze gaat over het motief, de inhoud en de zegen van het zingen (van lofliederen). Dat levert het volgende overzichtje op:*

- Zondagmorgen 13 december | 'Zing!'
- Zondagavond 13 december | Lofzang van Maria
- Zondagmorgen 20 december | Lofzang van Zacharias
- Vrijdagmorgen 25 december | Lofzang van de engelen
- Zondagmorgen 27 december | Lofzang van Simeon

Morgendienst 10.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Piano/Orgel: Clemens Pronk

Zang: Ada van der Sluis en Peter Legemate

Saxofoon: Rian Verboom

Klarinet: Josca Boot

Ouderling: Erwin Flikweert

Welkom en mededelingen

Aansteken 3^e Adventskaars

Nieuwe Liedboek 1005

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 92 NB

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Psalm 103 OB

1. Loof, loof den HEER', mijn ziel, met alle krachten,
verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten,
och, of nu al wat in mij is Hem prees.

Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden,
vergeet nooit één van Zijn weldadigheden:
vergeet ze niet, 't is God, Die z' u bewees!

2. Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen,
Die in den nood uw Redder is geweest.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Evangelische Liedbundel 478

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij. | Zingen van Jezus vrolijk en blij.
Zing, zing, zingen maakt blij. | Zingen van Jezus vrolijk en blij.

1. God is zo goed voor jou en voor mij.

Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.

God heeft je lief en daarom zegt Hij:

Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij. *Refrein*

2. Ben je alleen en heb je verdriet,

lijkt het soms net of niemand je ziet,

kijk dan omhoog, de hemel is blauw.

Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? *Refrein*

3. Zing maar in huis, op school en op straat

en je zult zien hoe goed alles gaat.

Wees maar niet bang, want Jezus belooft:

'Ik ben bij jou als jij maar gelooft.' *Refrein*

Schriftlezing Lukas 1: 39-56

Maria bij Elizabet

³⁹ In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,

⁴⁰ en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.

⁴¹ En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,

⁴² en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend *is* de vrucht van je schoot.

⁴³ En waaraan *heb* ik dit *te danken* dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?

⁴⁴ Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot.

⁴⁵ En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.

De lofzang van Maria

⁴⁶ En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,

⁴⁷ en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,

⁴⁸ omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienaars.

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,

⁴⁹ want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig *is* Zijn Naam.

⁵⁰ En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.

⁵¹ Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.

⁵² Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.

⁵³ Hongerigen heeft Hij met goede *gaven* verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.

⁵⁴ Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan *Zijn* barmhartigheid te denken,

⁵⁵ zoals Hij gesproken heeft tot onze vaders, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

⁵⁶ En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

Liedboek 66

1. Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

2. Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.

Verkondiging: 'Zing!' – deel 1 preken serie "Zing volop Gods lof"

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. | O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, | O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. *Refrein*

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. *Refrein*

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. | O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, | O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 2x

Verheerlijk zijn heilige naam. | Verheerlijk zijn heilige naam.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 89 OB

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zegen

Avonddienst 18.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde

Piano: Eveline de Waard

Zang: Eline de Oude en Johan Stouten

Ouderling: Mark de Gast

Welkom en mededelingen

Psalm 34 OB

1. Ik loof den HEER', mijn God,
mijn zang klimm' op naar 't hemelhof,
mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer!
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan
en juichen tot Zijn eer.

2. Komt, maakt God met mij groot!
Verbreidt, verhoogt met hart en stem
den nooit volprezen naam van Hem,
die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
den HEER' ootmoedig met geweën.
Hij heeft mij in angstvalligheên
geantwoord, mij gered.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 107 NB

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestuvrijke streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

18. Hij doet hen goed en zegent
hun aantal ongeteld,
en als hun 't lot bejegt
met kommer en geweld,
Hij is het die verlaagt
wie hoog zich had verheven,
geweldenaars verjaagt
en 't volk weer op doet leven.

Gebed

Schriftlezing Lukas 1: 39-56 (zie ochtenddienst)

Liedboek 66

3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten

4. Des Heren kracht is groot;
zijn arm verstrooit, verstoot
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer,
maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudigen verhogen.

6. Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Verkondiging: 'Magnifiek!' - deel 2 preken serie 'Zing volop Gods lof'

Liedboek 44

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God | die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest | moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, | gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, | de toekomst is zijn rijk.

Dankgebed en voorbeden

Psalm 146 OB

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot
vestigt op den HEER', zijn God.

5. 't Is de HEER', Die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
Die uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt
en aan hun ellende denkt.

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingende Gezegend 105

2. Hij komt, Hij zal niet breken
het eens geknakte riet,
Hij komt uw licht ontsteken,
wat kwijnt, dat dooft Hij niet!
Die trouw en recht betracht,
zijn vlam zal niemand doven,
Hijzelf wordt niet gebroken
zolang de wereld wacht.

4. Hij zal de volken wezen
een altijd brandend licht!
Gij blinden zult genezen,
ontvangt een nieuw gezicht!
Geboeiden, heft uw hoofd,
want uit de nacht van lijden
zal stralend u bevrijden
het licht dat Hij belooft!

Zegen

Mededelingen

- Vandaag gaat in beide diensten voor ds. J. van Langevelde. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de kindertehuizen (zie ook de oproep op het Getijde van de diaconie).

Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte kerk).

Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94 (collecte diaconie)

- Vanmorgen zijn de leden ingeroosterd uit **groep E** welkom en vanavond zijn welkom de leden uit **groep F**.

- Ouderling van dienst is vanmorgen broeder Erwin Flikweert en vanavond broeder Mark de Gast.

- Volgende week zondagmorgen gaat voor Ds. J. van Langevelde. In de avonddienst gaat voor ds. J.L. Joosse emeritus predikant van de GKV van Groningen - West. Uw en jouw gaven worden deze zondag gevraagd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Deze zondag is er een extra collecte voor de emeritikas.

- **Zondag 13 december; diaconale collecte t.b.v. Stichting Red een kind**

Al vele jaren steunt onze gemeente stichting Red een kind. Dankzij uw en jouw gaven worden kinderen en families ondersteunt in hun levensonderhoud en ontwikkeling. De collecten van de

Avondmaalszondagen zijn voor deze stichting bestemd.

Deze zondag zouden we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Om bekende en begrijpelijke redenen heeft de kerkenraad het besluit genomen om de vieringen tot nader order uit te stellen.

Ondanks dit uitstel willen we toch de diaconale collecte besteden voor stichting Red een kind. De verplichting naar onze pleegkinderen en families blijven immers staan. De Bijbelse plicht om te zien naar onze naaste in nood eveneens. Van harte bij u aanbevolen!

Uw diaconie

• Groepsindeling tot en met 31 december

	Morgendienst	Avonddienst	Soort dienst
Zondag 13 december	Groep E	Groep F	
Zondag 20 december	Groep G	Groep H	
Vrijdag 25 december 1 ^e Kerstdag	Groep I		
Zondag 27 december	Groep J	Groep K	
Oudjaarsdienst 31 december		Groep D (19:00 uur)	

• Wilt u ook weer graag naar de kerk komen?

Bent u nog niet ingedeeld en wilt u graag naar de erediensten komen?

U kunt zich aanmelden bij de scriba: (Jakob Berghuis), bij voorkeur graag mailen naar: scriba@cgkzierikzee.nl, of bellen naar telefoonnummer: 06-10171440 (na 18:00 uur). Alle leden die zich hebben aangemeld om naar de diensten te komen, krijgen een bericht wanneer zij welkom zijn.

• Verruiming groeps grootte

De kerkenraad houdt de richtlijnen voortdurend in de gaten. Zodra de groeps grootte mag worden verruimd, dan zullen wij dit direct laten weten. U en jij wordt dan opnieuw ingedeeld in groepen en u ontvangt daarover via de mail bericht.

• Belangrijke aandachtspunten

- Houdt voldoende afstand, zowel op straat, kerkplein en in de kerk, ook na de diensten.
- Was uw handen met regelmaat.
- Geen jassen aan de kapstok, deze graag meenemen in de kerkzaal
- Bent u verkouden of ziek, blijft u dan thuis.
- Nies en hoest in uw elleboog
- Volg de instructies van de diakenen, ouderling en koster op, op deze manier houden we ons allen aan het protocol.
- De diensten worden ook de komende maanden op de gebruikelijke wijze in beeld gebracht zodat de gemeenteleden deze thuis via videostreaming kunnen volgen.

Kerkgangers worden alleen op de rug gefilmd. Indien u helemaal niet in beeld wilt, dan geeft u dat vooraf duidelijk aan. U wordt dan ingedeeld op een plaats achter de camera's.

- Volg de aangegeven route in de hal en in de kerkzaal.
- Zingen in de kerk is **niet** toegestaan. (behalve de muzikanten die de dienst begeleiden)
- Onderling ruilen voor bezoek van een eredienst is niet toegestaan; administratief moeten we de lijsten bijhouden en zo controle houden.

• Crèche, Bijbelklas en Zondagschool

In verband met de groeps grootte van ca. 30 mensen is er geen oppas voor de kinderen. Wel is er weer het filmpje voor de kinderen na de morgendienst.

• Mondkapjesplicht wel of niet

In ons kerkgebouw is het dragen van een mondkapje niet verplicht, dit is conform de richtlijn van de overheid. De kerkenraad heeft daarom besloten het dragen van een mondkapje op de zondagen met een kleine groeps grootte (ca. 30 gasten) niet verplicht te stellen.

Als de groeps grootte wordt verruimd, dan kan de kerkenraad op dit besluit terugkomen en alsnog het dragen van een mondkapje verplichten. Bij verruiming van de groeps grootte zal bij het in- en uitgaan het immers drukker worden in de hal van de kerk.

Uiteraard is iedereen vrij om in de kerk wel of niet een mondkapje te dragen. De kerkenraad heeft eerder besloten dat op de avonden dat er catechisatie wordt gegeven, de jongeren, catecheten en zij die in de hal van de kerk aanwezig zijn, een mondkapje dragen. Deze regel blijft voorlopig ongewijzigd.

• **Brede kerkenraadsvergadering:** Woensdag 16 december is er een brede kerkenraadsvergadering. In deze vergadering zijn ook aanwezig de nieuw gekozen ambtsdragers.

• **Bevestiging nieuwe ambtsdragers :** De bevestiging van nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden in de morgendienst van zondag 17 januari 2021. In deze dienst gaat voor ds. J. van Langevelde. 13

- **Jeugdclub Solid Friends**

Vanavond na de avonddienst is er weer een spiksplinternieuwe clubavond van Solid friends. Het thema is: ik kan alles. Ben jij een alleskunner? Kom dan naar de club op Kerkplein! Je hebt voor vanavond een balletje nodig. Neem je dat mee?

- **Vernieuwde website www.cgkzierikzee.nl**

Zoals u in Het Venster van december wellicht al heeft gelezen, hopen wij in de week van 14 december de vernieuwde website te gaan gebruiken via www.cgkzierikzee.nl. De huidige site blijft voorlopig ook nog bereikbaar via een link op de vernieuwde site. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die sturen naar de websitecommissie via info@cgkzierikzee.nl

- **Inventarisatie zondagschool**

In de afgelopen periode hebben we na de dienst kunnen genieten van het kinderfilmpje. Op deze manier is er speciale aandacht voor de kinderen in de diensten, maar het wordt wel als een gemis ervaren dat de kinderen elkaar niet kunnen ontmoeten. Vooral bij de zondagschoolleeftijd wordt dit ervaren, omdat de kinderen vriendschappen hebben of opbouwen, maar elkaar niet zien. De filmpjes zullen de komende tijd nog gewoon doorgaan, maar we willen wel kijken of er behoefte is om weer in bepaalde vorm zondagschool (7 t/m 10 jaar) op te starten tijdens de dienst. Dit kan dan de ochtend- of de avonddienst zijn.

Praktisch zal dit betekenen dat de kinderen naar de zondagschool gaan als u bent ingedeeld voor de dienst, maar ook dat de kinderen gebracht kunnen worden terwijl u thuis de dienst meebeleeft. Als dit vanwege de afstand lastig is dan zou u als ouder eventueel ook als extra bezoeker de dienst mee kunnen beleven in de kerkzaal. Op die manier hopen we dat er weer voldoende kinderen op de zondagschool komen.

Als er ook behoefte is om kinderen naar bijbelklas/crèche te brengen dan horen we dat ook graag. Voor beide groepen brengen we in kaart wat de behoefte is om te kijken of het haalbaar is zondagschool en eventueel bijbelklas/crèche weer op te starten.

Graag hoor ik via j.e.eichler@gmail.com uiterlijk 22 december of jullie

kinderen weer naar de zondagschool willen en/of er interesse is voor bijbelklas/crèche.

Namens de jeugdouderlingen en De Zaaier

- **Adventsbloemstuk**

Advent is de tijd van verwachten

We verheugen ons op de geboorte van Christus en zien uit naar Zijn wederkomst

Het is een tijd van bezinning, inkeer en hoop

Jesaja 11: 1-2

Zoals uit een oude, omgehakte boom
een kleine, nieuwe tak kan groeien
zo zal uit de oude familie van David
een nieuwe koning komen.
de Geest van God zal in Hem zijn

Uitleg bij het bloemstuk 1e Advent

het beeld van een oude stam

met vanuit zijn wortels een nieuwe loot; het licht daagt
kleine paarse bloemen; kwetsbaar leven komt tot bloei
groen mos; hoop op nieuw leven

Uitleg bij het bloemstuk 2e Advent

Er is iets meer licht in het stuk gekomen omdat we op weg zijn naar het licht

Ook de klimoprank, teken van trouw, groeit naar het licht!

Uitleg bij het bloemstuk 3e Advent

Op deze zondag schijnt het licht meer door de duisternis en is de kleur roze.

Deze kleur betekent verheugen in de komst en vind je terug in de toegevoegde bloemen.

De kleur paars van het kleed is minder aanwezig en wijkt voor het licht.

Geloof is hopen.....

....dat je goed geworteld bent om verbonden te blijven met de bron die je voedt

....dat je niet met alle winden meewaait, stevig staat en stormen kunt weerstaan

....dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt

Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven,
gaat de liefde niet bloeien en blijft het geloof dor.

Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00 uur door aan de scriba. Tel. 0111-407728 / 06-10171440 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten

In onze gebeden denken we vandaag ook aan

CGK Zierikzee

- Sander en Lenie Flikweert-van Leeuwen, die afgelopen vrijdag (11 december) mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn; ze zijn de HERE dankbaar voor de zegen die ze in hun huwelijk en gezin ervaren
- Co Overduin; hij zal op 17 december a.s. in het Erasmus MC een grote operatie ondergaan waarbij o.a. de schildklier wordt verwijderd; we bidden voor hem en zijn gezin dat de Here hen moed en vertrouwen geeft
- de vergadering van de kerkenraad op 16 december; bij deze vergadering zullen ook de nieuwgekozen broeders aanwezig zijn.

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag doorgeven aan ds. J. van Langevelde

(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE

Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl

Scriba: J. Berghuis, Juliana v. Stolberglaan 7, 4303 AA Zierikzee.

Tel. 0111-407728 / 06-10171440; scriba@cgkzierikzee.nl

Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl

www.cgkzierikzee.nl

